

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de  
oogen van God. Ps. CXV. 15.



BID VOOR DE ZIEL  
van zaliger

**Petrus Philippus PEETERS**

Echtgenoot van

**Maria Ludovica LELI**

Lid van het Weldadigheidsbureel  
en van de Voortplanting des Geloofs,

*geboren te Sint-Mertens-Bodeghem, den 11 Octo-  
ber 1834 en aldaar godvruchtig overleden den  
26 Juni 1920, voorzien van de HH. Sacramenten  
der stervenden.*

De Heer begaafde hem met eene schoone ziel :  
hij was vol geloof, oprecht en eenvoudig van hert,  
medelijgend voor de ongelukkigen en gediensdig  
voor allen ; hij werd bemind en geacht van een-  
ieder, en niemand sprak een woord ten zijnen  
nadeele.

Ik heb alle hoop verloren om langer te kunnen  
leven ; spaar mij, mijn God, want mijne dagen zijn  
een niet. Job. VII, 16.

*Bemide Echtgenoot en Bloedverwanten.* be-  
weent mijne dood, maar weest niet ontoostbaar  
in uwe droefheid, dat de vrede waarin ik getreden  
ben, in u het verdriet stille dat gij over mijne  
dood gevoelt. Eccl. XXXVIII. 16. 20

Genadige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
(100 dag. afl.)

S. Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.