

Wees bereid; want op een uur, waarop gij het  
niet meent, zal de Zoon des menschen komen.  
LUC. XII. 40.



Bid voor de ziel van zaliger

## Pieter Jan PEETERS

Leerling der Rhetorika aan het College van Boom,  
lid van den Bond van 't H. Hart.

*geboren te Ruysbroeck den 29 November 1903,  
en aldaar verongelukt, den 10 Juli 1923.*

Mijne dagen zijn verdwenen als eene schaduwe.  
In den bloei mijns levens, ga ik naar het graf.

Het hart vol zoete hoop, had ik gezegd: Eens  
zal ik opgaan tot het altaar Gods, tot God die  
mijne jeugd verblijdt. Ik zal U, o Heer, eene  
lofferande opdragen. — Maar God heeft hem  
zelf als zoenoffer ontvangen. PS. 42, SAP. III 6.

Het Goddelijk Hart is eene vesting en eene  
veilige schuilplaats voor hen, die er hunnen  
toevlucht in nemen. H. MARG. MARIA.

*Duurbare ouders*, vaartwel en tot wederziens  
bij den Heer... Dank voor de christelijke opvoe-  
ding die gij mij gegeven hebt; dank voor uwe  
goede lessen, voor uwe voorbeelden en al het  
geluk dat ik in uw midden genoten heb.

*Lieve broeders en zusters*, luistert altijd wel  
naar de goede vermaningen uwer duurbare  
ouders.

En gij allen die mijne vrienden zijt, vergeet mij  
niet in uwe gebeden.

**H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!** (300 d. afl.)

**Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!**

(300 dagen aflaat.)

---

Van Geysseghem, koster, Ruysbroeck.