

De engel van ons huisgezin
Die is, helaas, niet meer....
Want reeds is hij den grafkuil in,
Alfonsken tot wanneer?



TER GEDACHTENIS

VAN

AFONS - EMIEL PEIFFER

ZOON VAN

Edgard-Louis Peiffer en van Pauline Van Mulders
geboren te Dilbeek den 22 Juli 1925, en aldaar aan
de liefde en zorgen
zijner ouders ontrukkt den 27. Mei 1928.

—♦—
Wat is de mensch, dat wij hem loven?
Wat is hij in dit tranendal?
Een bloem, die opschiet in de hoven,
En morgen niet meer bloeien zal!

Er stond, sinds korten tijd, op aarde
Een zeldzaam bloempje, 't welk in kleur
De blanke lelie evenaarde,
En 't roosje overtrof in guer;

Maar om in 's werelds tuin te groeien,
Naast doornen, was 't te teer, te schoon,
't Zou slechts in hooger kringen bloeien:
Een Engel droeg het voor Gods troon!

R. I. P.

Eene Engelenmis en de begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Dinsdag 29 Mei, om 8 uren.

J. Ceuppens te Dilbeek.