

De ouderdom is eene eerekroon, als hij in de wegen der gerechtigheid gevonden wordt.

+ Bid voor de Ziel VAN MIJNHEER

Petrus, Jozef Peirsman,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Paulina Filomena Verbeeck.

Voorzitter van de Kerkfabriek en Deken der Confrerie van het Hoogweerdig, lid der Broederschapen van den Wekelijkschen Kruisweg, van den H. Joseph en de H. Barbara, enz.

Vereerd met de Herinneringsmedalie van Z. M. Leopold II.

geboren te Cruybeke, den 22 Oktober 1832, aldaar overleden den 30 Juni 1915. *Versterkt door al de hulpmiddelen onzer moeder de H. Kerk.*

Innig godsdienstig, sterk van geloof en verkleefd aan de H. Kerk, vervulde hij stiptelijk en met zorg alle zijne christene plichten. De luister van Godshuis vervulde zijn hert met vurige betrachtingen en was het voorwerp zijner onverpoosde bekommernissen.

(H. GREGORIUS)

Hij was een teeder echtgenoot, een liefdevolle vader; stichtende voorbeelden en kostelijke lessen, heeft hij zijne kinderen nagelaten. Vele diensten heeft hij bewezen, daarom telt hij ten allen kanten tal van verkleefde vrienden, die hem een dankbaar aandenken zullen bewaren. Heer ter liefde van U heb ik geleden. Ik heb de boosheid gehaat en verfoeid; maar uwe wet heb ik bemind. Mijn voet is standvastig op den rechten weg gebleven, daarom zal ik U loven, o Heer, in het gezelschap der Heiligen.

(Ps. xxxi. ii MACH.)

Vaartwel, duurzame *Echtgenoot en Kinderen*, ik keer tot mijnen Schepper, mijnen Heer en mijnen God terug. Bedroeft u niet over onze scheiding, gelijk degenen die geene hoop hebben; welhaast zien wij elkander in den hemel weder. Bidt veel voor mij, het is het eenige dat ik u vraag, gij vooral mijne zonen, priesters des Heeren gedenkt mij aan het altaar Gods.

H. Hart van Jesus, wees mijn toevlucht. (300 d. at.)