

De dood is beter dan een pijnlijk leven, en de
eeuwige rust is beter dan een bijblijvende ziekte



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Joanna Catharina PELEMAN

Eehtgenoot van Mijnheer

Eduard De KUIPER

Geboren te St-Gillis-Dendermonde, den 18 Oc-
tober 1851 en ald aar godvruchtig in den Heer ont-
slapen den 29 October 1937. Lid van de Familie en
den H. Krnisweg.

Voorzien van de H. H. Sacramenten



Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten
dat ik in de wereld geleefd heb in eenvoudigheid
des harten en in rechtzinnigheid die God aange-
naam is. Ad. bor.

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren is ze
in vrede gestorven. Tobias

In mijn kwellingen heb ik U o Heer, aanroepen
en na mijn smarten kwamen uw vertroosting en
mijn ziel verblijden. Job VII

De deur des Hemels staat open voor die geduren-
de hun leven op Maria nun betrouwen gesteld heb-
ben. H. Bonav.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, heb dank
voor uw zoo teedere zorgen, ik stierf gerust in de
handen van Jezus en Maria; hierboven zal ik voor
U bidden opdat we allen eens mogen vereenigd
wezen in den Hemel.

Zoete Harten van Jezus en Maria wees mijn za-
ligheid. 300 d. a.

R

I

P

Druk. F. Pauwels - Van Nuffel, Koster, St Gillis