



TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

**EUGENIE-MARIA PENNEWAERT,**

dochtertje van

**Leopoldus & Ephemie De Bremme**

geboren te Geerardsbergen, den 28 October 1905 en  
er aan hunne teedere zorgen ontruk, den 11 Novem-  
ber 1913.

---

Ja te vroeg is 't weggegaan,  
't Kind dat wij zoo geern zagen;  
En met haar in 't graf gedaan,  
Hoop en vreugde en welbehagen.  
Niets en blijft er ons, lief kind,  
Niets dan wee en bitt're smerte,  
Daar elk zoekt en niet en vindt,  
U, de vreugde van ons herte.

---

Ouders, heb gedaan met lijden  
Vader, moeder, weent niet meer!  
O! hoe zoet is toch 't verblijven  
In den hemel bij den Heer!  
God gaf het ons, God nam het ons;  
Gods name zij gezegend, 't was wel bij ons,  
't Ging weg van ons 't was beter in den hemel!

---

Geerardsbergen, drukk. A. Maquestiau-De Lys.