

Hoe gelukkig zijn zij, o Maria, die geerne uwen naam aanroepen; zij zullen niet vreezen wanneer de dood nadert.

H. EPHREM.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

LEO PENNINGK

echtgenoot van

ROSALIA VAN DEN BROECKE

*geboren te Bevere-bij-Audenaerde den 3 Maart 1841,
en er godvruchtig overleden den 28 Februari 1916,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

*Hij was ieverig lid van 't Genootschap van den
H. Franciscus Xaverius.*

Eene kroon van waardigheid is de ouderdom; op de wegen der gerechtigheid wordt zij gevonden.

SPR. XVI.

Hij was een man vol van geloof, waarlijk deugdzaam, zacht en ootmoedig, in zeden matigen geschikt, van jongs af in alle slach van deugden geoefend.

II, MACH. XV.

Hij was een zorgvuldige vader, die zijn huis wel bewaard en zijn brood in ledigheid niet heeft geëten.

SPR. XVI.

O! welk een troost is het voor eenen goeden vader, van in 't uur der dood te mogen peinzen, dat hij zorgvuldig al zijne plichten heeft gekweten, en te mogen sterven omringd van zijne kinderen, die hem allen te gelijk beweenen; omdat zij ondervinden dat zij allen van hem bemind waren.

FÉNELON.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel; ik laat u in de vrees des Heeren. Bemint elkander gelijk ik u bemind heb. Vereert en vertroost uwe goede moeder, al de dagen van haar leven; en vergeet mij niet in uwe gebeden en uwe H. Communiën.

H. Hart van Jesus, bescherm ons duurbaar Belgenland.

300 dag. afl.

R. I. P.

Aud. — Vande Veldé & De Meester.