

Diegene is een ware en echte katholieke, die de  
waarheid Gods, die de Kerk, die het lichaam van  
Christus bemint; die den dienst Gods, die het  
katholiek geloof boven alles stelt, en in het geloof  
gevestigd, in hetzelfde onwankelbaar volhert.

H. Vincent.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN

Mijnheer

**LEONARD PENNINGCK**

echtgenoot van

**EULALIE VAN HEUVERSWYN**

*geboren te Parijs*

*den 14 Maart 1869 en overleden te Bevere (Oud.)*

*den 28 Juni 1909*

*voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden*

Hoofdman des Genootschaps van den H. Franciscus-Xaverius

Die man was goedhartig, ongeveinsd en vreesde  
God. Job. I.

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is  
slechts een overgang tot een beter leven. H. Bern.

Welbeminde echtgenoot, teergeliefde oud-  
broeders, zuster en bloedverwanten, hebt dank  
voor de gestadige zorgen en teedere liefde met  
dewelke gij mij omringd hebt. Troost u allen, onze  
scheiding zal niet eeuwig duren; en gij, dierbare  
kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar  
leven, en vergeet nooit uwen overledenen vader.  
Bemint elkander gelijk ik u bemind heb; ja, weest  
vereinigd en leeft in vrede.

H. Agnes. - I Thess. IV. - Eccl. VII. - H. Bern.

Open hem, o Heer, de poorten des levens, opdat  
hij zich verheuge met uwe heiligen in de eeuwige  
glorie.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (Id.)

R. I. P.

Druk. C. Wattyn-Rohaert, Bevere.