

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

ELISA-ZOË PERSOONS

Echtgenootte van Mijnheer

PETRUS ROMAN

geboren te Ellezelles, den 5 Mei 1858 en overleden
te Nederbrakel, den 4 October 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Zij was eene moeder die verdient eeuwig in het
geheugen der goeden te leven.... Gods geboden
waren in haar hart als eene eeuwige grondlegging
op eene vaste steenrots.

Zij was vol wijsheid, goedheid en voorzorg.

MACH. 2.

De beproevingen die haar overkwamen heeft ze
gewillig aanvaard, in haar lijden bleef ze in vrede
en op den dag harer ellende behield zij de verdu-
digheid.

ECC. II.

De deur des Hemels staat open voor dezen die
gedurende hun leven op Maria hun betronwen
gesteld hebben.

H. BONAV.

Troost U met mij, lieve Echtgenoot, duurzame
Kinderen, ik verlaat een land van ellenden voor het
rijk van vrede.

Weest gezegend van den Heer, gij die medelijden
gehad heb met mijne Smerten.

Bemint uwen Vader, bemint elkander, doet
hetgeen gij van mij geleerd, gehoord, en gezien
hebt en zoo vinden wij weldra malkander weer.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.