

Ik heden, Gij, morgen.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**IVO PERSOONS**

echtgenoot van Mevrouw

**Clémentine Van Ruyskensvelde**

geboren te Erwetegem, 28 September 1860, en aldaar godvruchtig overleden, den 29 December 1929.

Hij was lid van 't Gilde van 't Allerheiligste, Confrerie H. Barbara, St Franciscus Xaverius, H Franciscus van Sales, en Wekelijksche Kruisweg.



Hij was een goed en zachtmoedig man, zedig in zijnen handel en wandel en van kindsbeen af in de deugd geoefend; vijanden en had hij niet.

Sterven geen onvoorziene dood zij, die hun levensende steeds voor oogen hebben en bereid zijn om vóór den Meester te verschijnen.

H. Anselmus

De deur des Hemels staat open voor dezen die  
leidend, dit leven op Maria hun betrouwen ge-  
ma hebben.

Mijne dierbare echtgenote, wat waren wij gelukkig: lief en leed deelden wij en in alle eenvoudigheid des herten dienden wij den Heer God roept mij tot Hem... schrikkelijk is in de oogen van de wereld, de slag u toegebracht. Onderwerp u aan Gods wil: de rechtste en zekerste weg naar den Hemel, is de lijdensweg, na tijdelijk lijden ter eere Gods, komt eeuwig verblijden.

Geliefde zuster, broeders en vrienden, ik vraag geene tranen, maar gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 300 d. afl

H. Hert van Maria wees mijn heil 300 d. afl.

Sottegem drukk. " De Beiaard „ Haegeman-Cousy.