

Wie in Mij gelooft al sterft hij ook, zal leven.
S. Jan XI



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Mijnheer Hendrik PIESSENS

echtgenoot van

Maria-Hortensia DE KOSTER

geboren te Malderen, de 26 Juli 1892 en godvruchtig overleden te Itterbeek, de 19 Januari 1954, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Waakt : want gij weet niet op welk uur de Heer zal komen... Weest dus bereid : want de Zoon der mensen zal komen op het uur dat gij niet kent.
Matth. 24/42,45

Heer, de dagen van de mens zijn geteld, het getal zijner jaren is in uw handen. Gij hebt een grens aan zijn leven gesteld, hij kan ze niet overschrijden.

O Heer ! hoe bitter de kelk die Gij ons te drinken geeft en hoe diep de wonde die Gij ons toebrengt, doch, met christene onderwerping buigen wij het hoofd voor uw ondoorgrondbare raadsbesluiten.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkind, blijft mij indachtig, en weest, uw leven lang, getrouw aan al uw plichten. Troost u over mijn heengaan, de Heer is goed voor hen die wenen. Bidt veel voor mij.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, maak de stervenden zalig, verlos de zielen uit het vagevuur.
(300 d. afl.)

De familiën PIESSENS, DE KOSTER, DECLERCO en ZELDERLOO, danken U voor uw deelneming.

Frans Ceuppens, Dilbeek