

Het is geschied, zooals het den Heer beliefd: De naam des Heeren zij gebenedijd. Job.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Clemence Pieteraerents

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

**HENRI VAN CAUWENBERGHE**

Huisvrouw van Mijnheer

**JAN-BAPTIST SURDIACOURT**

geboren te St. Maria-Audenhove,  
den 13 Maart 1857 en overleden te Paricke,  
den 29 November 1916.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

LID DER CONFRERIE VAN DE H. BARBARA.

Zij was eenvoudig, rechtzinnig en afwijkend van het kwaad. Job.

O! Hoe gelukkig zijn toch de dooden die in den Heer sterven. Van nu af rusten zij zich uit van allen wereldschen last, en hunne werken volgen ze ten eeuwige belooning na. Apv. XIV.

Hoe gelukkig zijn deze, die uwen naam beminnen, o Maria; zij zullen niet beven in het uur des doods. H. Bonav.

Lieve Echtgenoot, teedere Kinderen, en gij bijzonderlijk mijn welbeminte Zoon die strijd voor 't dierbaar Vaderland, bedroeft u niet als deze die geene hoop hebben. De aarde is een ballingschap, het leven een doortocht. Wij zullen weldra bij God vereenigd zijn, om te samen het eeuwig geluk te genieten. vertroost elkander met dit gepeis. Ten. IV.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.