

Zalig degenen die in den Heer sterven. Van nu af, zegt de H. Geest, mogen zij van hunnen arbeid uitrusten; want hunne werken volgen hen.

Apoc. XIV.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOANNES PIETERAERENTS

weduwnaar van Mevrouw

URSULA VAN DE WALLE

Lid van de Confrerie van 't Heilig Sacrament.

Hoofdman van 't Genootschap van den Heiligen Franciscus-Xaverius.

geboren te Nederbrakel, den 19 April 1845 en aldaar overleden den 30 October 1911.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden



Deze man was voorwaar een goed en oprechte christen, nog van den ouden stempel: godvruchtig, rechtveerdig en zonder menschelijk opzicht.

Hij werd beproefd met eene pijnlijke ziekte, doch hij nam den Kelk aan, hem door Gods wijze beschikking aangeboden, en ledigde hem ten gronde met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil. Gelukkig de mensch die de kwellingen met geduld uitstaat want hij zal de kroon des Hemels ontvangen.

H. FRANC. ASS.

Lieve Bloedverwanten en Vrienden. ik verlaat U voor eenen korten tijd, weldra zullen elkander hierboven terug zien. Intusschen tijd vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus. wees mijne liefde.

(300 dag. aflaat).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.