

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Nathalie PIETERAERENTS**

Echtgenoot van Mijnheer

**PIETER-FRANCIES DE WOLF**

geboren te Nederbrakel,  
den 23 October 1846 en aldaar overleden  
den 27 December 1917.

LIDDER 3<sup>de</sup> ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS VAN ASSISIE.  
*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

De mensch weet niets van het einde zijns levens... Hij wordt aangeprepen door eenen dag van ramp die plotseling overkomt. (Ecc. IX. 12.)

Deze vrouw was vol geloof. In haar lijden is het meermalen gebleken, hoe innig zij Jezus beminde en alles offerde voor Hem.

O Heer, Gij weet hoe redelijk onze droefheid is, hoe beweelijk de slag die ons treft.

(H. Bernardus.)

Wij verliezen eene trouwe echtgenoot; eene deugdzame moeder. Maar wie mag tot den Heer zeggen: Waarom handelt gij alzoo? (Job. IX. 12.) Dat zijn Wil geschiede!

Teerbeminde Echtgenoot, lieve Kinderen, weent niet over mij als of ik dood ware. Ik leef in den Hemel met mijnen God dien ik immer heb gediend. Aldaar zal ik voor u bidden. Vergeet mij nooit en tot hierboven.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.