

BID VOOR ✠ DE ZIEL

van Mijnheer

Remi PIETERAERENTS

echtgenoot van Mevrouw

Renilde De Pessemier

Geboren te Nederbrakel den 9 Juni 1857 en aldaar
godvruchtig overleden den 5 Juni 1930

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

Remi was een man van geloof, tot in het diepste zijner ziel aan onze Moeder de H. kerk vastgekleefd. Van jongs af in't Christen geloof opgevoed, leidde hij een onberispelijk leven, Vijand van listen en bedrog wandelde hij gestadig in de gerechtigheid. Voorbeeldige echtgenoot en goede vader was hij de steun van zijn huisgezin en een voorbeeld voor zijne kinderen. Zijne goede inborst en de edele gevoelens zijns harten gepaard met eene groote dienstwilligheid verschaften hem eenieders achting. Geen wonder dus dat hij de dood zag naderen zonder vrees en dat een wonderbare onderwerping aan den wil des Heeren hem ondersteunde: Want met den grooten Apostel Paulus mocht hij bij zijne dood zeggen "Mijn God ik heb den goeden strijd gestreden mijne loopbaan voltrokken mijn geloof bewaard met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid.

Vaarwel duurzame echtgenote vaarwel! heb dank voor uwe liefde en goede zorgen, niet lang zal onze scheiding zijn: tot wederziens in den schoonen hemel.

Vaarwel teergeliefde kinderen, Vaarwel! Vergeet de zuchten; het lijden, de zorgen uws vaders niet. Vergeet niet hetgeen gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt: dan zullen wij elkander welhaast terugzien om nooit meer te scheiden om ons eeuwig te verheugen bij God, Intusschen weest den steun en troost uwer moeder al de dagen van haar leven en vergeet mij niet in uwe H. Communiën en dagelijksche gebeden. Zoet Hert van Jesus maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

300 d. a.ē.

Drukk. We O Surdiacourt, Nederbrakel.