

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en die  
eenen standvastigen wil heeft om zijne geboden te  
onderhouden. Ps. III.



EID VOOR DE ZIEL VAN  
Mevrouw

**Sophie PIETERARENTS**

weduwe van

*Mijnheer Petrus ROOS*

geboren te Oprakel, den 20 November 1848 en er  
godvruchtig overleden, den 22 December 1912,  
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Ellendige maanden en droevige nachten heb ik  
voor mij geteld; hevige pijnen heb ik in mijn  
lichaam onderstaan; doch mijne ziel was met  
vertroosting vervuld: de Heer kastijdt dezen die  
Hij bemint. Hij beproeft den mensch in dit leven  
om hem in het toekomende te sparen. Zalig deze  
die de beproevingen met verdueligheid verdragen,  
want de kroon des hemels zal hun erfdeel wezen.

Zij was eene uitmuntende moeder, waardig van  
eeuwig te leven in het geheugen der goeden.

Zij waakte met zorg en bekommernis over haar  
huisgezin en over al wat er omging. Zij was beziel  
met goedheid en medelijden en gaarne kwam zij  
de noodlijdende ter hulp.

Beminde kinderen, schoonzoon, dank voor uwe  
goede zorgen en bidt voor mij. Ik bid voor u; blijft  
al de dagen uws levens God getrouw; op het uur  
der dood zult gij gelukkig zijn indien gij uwe christe-  
telijke plichten vóór het vermaak gesteld hebt,  
Jezus-Christus vóór de wereld en uwe ziel vóór  
het lichaam.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove