

Wie zich dagelijks aan de komst des Heren verwacht, wordt niet ontsteld wanneer hij den dood voor ogen ziet. (H, Ephrem)



Bid voor de ziel

van

SOPHIE PIETERARENS

weduwe van

THEOFIEL DE RUYVER

geboren te Oubraker de 8 Augustus 1860 en godvruchtig overleden te Nederbraker de 17 December 1949. Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden. Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de 3e Orde van St. Franciscus.



Hoe gelukkig is deze dierbare overledene allengs en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen! In dezen heiligen adventstijd verbeidde zij steeds de komst van den Heer met rust en gelatenheid, en alzo heeft ze zich goed voorbereid om zalig te sterven. Zalig die in den Heer sterven! Hoe zoet en troostend was het voor haar in het stervensuur het getuigenis te mogen afleggen dat zij altijd met nauwgezetheid haar plichten jegens God en de mensen heeft gekweten.

Zij was een doorbrave vrouw, diep-kristelijk en godvruchtig, vol liefde voor den evenmens. Al wie haar kende zal getuigen dat zij een rechtschapen en godvrezende ziel was.

Dierbare Bloedverwanten en Kennissen, ik heb den goeden strijd gestreden, ik verlaat U allen om van God de beloning van mijn goede werken te ontvangen, Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen, gij vooral die mij in mijn ouden dag hebt opgepast. Dat God het U lone

Tot weerziens bij God. — Bidt voor mij.

O Goede Jezus, wees niet mijn Rechter maar mijn Zaligmaker.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

R. I. P.

Nederbraker Druk. Ww O. Surdtacourt