

De dood is beter dan een leven van smarten en de  
eeuwige rust is beter dan onophoudelijke kwelling-  
en.

Eccl. X X X 17.



## GODVRUCHTIGE NAGEDACHTENIS

VAN

# LEO PIETERS

wednwenaar van

ROSALIE VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van

**MELANIE VERLEYEN**

geboren te Optrakel, den 2 Augusty 1826,  
overleden te Nederbrakel den 14 Maart 1905.

Voorzien van de H. H. Sacramenten  
der stervenden.



Hij was een braaf en rechtzinnig man, waarheid  
en rechtvaardigheid waren zijn doel.

Hij bewaakte de wegen van zijn huisgezin en  
bracht zijne kinderen op in het goede. Zijne hoffie-  
lijkheid maakte hem vele vrienden die zijn geheugen  
in hun hart zullen bewaren

Job. Prov.

Zijn vaderlijk hart voor alle werkmenschen, zijn  
vast gemoed, en zijne oprechte inborst strekten  
waarlijk tot voorbeeld en is daarvoor reeds van God  
beloond.

Bemide vrouw, lieve kinderen, vrienden en ken-  
nissen, vertroost u met mij, ik verlaat een land van  
ellende voor een rijk van vrede en geluk. Vaartwel

Mijn Jesus Bermhertigheid!

300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. Victor De Ruyver, Nederbrakel.