

Die dood is goed. die het leven niet wegneemt,
maar in een beter verandert. H. Ambr.



Gedenk in uw † gebeden de ziel
van

CAMILLE PIETERS,
echtgenoot van **Mélanie GILLEWYTENS,**
Geboren te Everbeek, den 23 November 1864
en aldaar overleden den 15 Juli 1937.
Lid van den **Bond van het H. Hart.**

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vrees-
de God en week af van het kwaad. Job. I. 1.

Ook was hij bemind door God en de men-
schen. Zijn aadenken is in zegen Eccl. 14. 1.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven ;
mijn God op U heb ik mijn vertrouwen gesteld;
laat niet toe dat ik in beschaming valle.

Ps. 24 I en 2

Beminde Echtgenoot. duurzame Broeder en
Zusters, geliefde familieleden, vaart wel ! De
vrede Gods, die alle begrip te boven gaat,
moge uw hart en uw verstand bewaren in
Jezus-Christus.

Phil, 4. 6.

Zoet Hart van Jezus. wees mijn toevlucht.
300 d. afl.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt