

Waarom is mijne kwaal zonder hulp en onge-
neesbaar? Omdat gij o Heer, behandeld hebt
volgens uwen wil.

BIDT VOOR † DE ZIEL
van

ROSALIE PIETERS,

weduwe van

Franseiseus Van Cauwenberghe,

*geboren te Everbeke, den 3 Juni 1859 en
aldaar overleden den 20 October 1916.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Ellendige maanden heb ik tot erfdeel gehad
en droevige nachten geteld. Pijnen en smerten
hebben mij omringd, mijne kwaal was zonder
hulp en ongenesbaar en ik heb den mond niet
geopeend om mij te beklagen, omdat gij o Heer
behandeld hebt volgens uwen wil.

Op den dag der beproeving zucht ons hert en
bittere tranen ontfloeden aan onze oogjen, niette-
min willen wij hetgeen God wilt en dit gedacht
dat Gods wil geschied is, bedaart ons gezucht
en stelpst onze tranen.

Bemide kinderen ik ga u vooraf, zooals onze
goede vader ons vooraf gegaan is, doch naar een
beter leven, waar lijden en scheiden, onbekend
en eeuwige vreugd, Gods nitverkooren is voor-
bereid.

En gij mijne kinderen, die ginder op het slag-
veld uw leven voor het vaderland ten pande
stelt, als gij de droeve tijding van mijn afster-
ven zult vernemen bedroeft u niet gelijk deze die
geene hoop hebben, maar vertrouwt in God, want
wij zullen ons in den Hemel wederzien.

Jesus, Maria, Joseph, dat hare ziel in vrede
ruste. 100 dag afl.

Mijn Jesus Barmhertigheid. 100 dag afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Arm. Depessemier.