

Tegen het geweld der dood kan zich niemand wapenen; op hare zeissen staat geschreven: ik spaar noch jong noch oud, noch rijk noch arm en ik wijk voor niemand.



Hij was goed en zachtmoedig, eenvoudig en rechtzinnig, liefvallig in 't spreken; hij vreesde God en week af van het kwaad. (Job. Mach.)

Van zijne teedere jeugd opgevoed in Gods vrees en de oefening aller deugden, volbracht hij nauwkeurig de wet des Heeren en nam zijn behagen in dezelve te overwegen. Kind Gods was hij bezield met gevoelens van liefde, ootmoedigheid en geduld. Hij was aangenaam aan God en aan de menschen.

Vaarwel, beminde echtgenoote, ouders en familie, die ik zoozeer bemind heb en die ik zoo vroegtijdig moet verlaten; mijne loopbaan is ten einde veel eerder dan ik het gedacht had; ik smeekte den Heer nog eenige jaren te mogen leven en Hij heeft het niet gewild; dat zijn heiligen naam gezegend zij.

*Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.*

*(300 dagen afl.)*

*Mijn Jesus, barmhertigheid.* (100 d. afl.)

R. I. P.

---

Druk P. Van Craenenbroeck, Woluwe.