

Geef hem, Heer, de eeuwige rust  
En dat het eeuwige licht hem verschijne. (Requiem-mis)

## Bid voor † de ziel

van

# KAMIEL PIEYNS

zoon van wijlen

MARIEN en van COLETA D'HAENENS

geboren te Oubraker den 16 Maart 1859 en  
godvruchtig overleden te Nederbraker den 9 Mei 1942.  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.  
Hij was lid van de broederschap van de Heilige Barbara.

En ze roepen den blinde en zeggen tot hem : Wees  
welgemoed, sta op. Jezus roept u. En hij wierp zijn  
mantel weg en sprong op en kwam bij Jezus. Toen zei-  
de Jezus tot Hem : Wat wilt gij dat Ik u doe ? De  
blinde zeide tot Hem : Rablani dat ik zien moge. En  
Jezus sprak tot hem : Ga, uw geloof heeft u gered. En  
terstond zag hij, en hij volgde Hem op den weg.

(H. Marcus X, 49-52)

Wij begrijpen slechts ten volle de waarde van het  
licht als wij van het licht der oogen beroofd zijn. Het  
licht is de eerste gave van Gods scheppende Almacht ;  
doch wat beteekent het aardsche licht in vergelijking  
met het licht der glorie dat God aan de gelukzaligen in  
den hemel geeft. Daardoor kunnen zij God zien zooals. Hij  
is zonder door zijn bovennatuurlijke klaarheid verblind  
te zijn.

De duurzame overledene heeft het aardsche licht vele  
jaren moeten derven doch het liden heeft zijn ziel gelou-  
terd. De Heer had de oogen van zijn lichaam gesloten  
voor de aardsche ijdelheid opdat hij des te beter de oogen  
van zijn geloof zou kunnen gericht houden op de hemel-  
sche, onvergankelijke goederen. Hij morde niet tegen God  
maar bleef geduldig wachten tot zijn Zaligmaker hem  
verloste van het aardsche omhulsel.. en zoo zijn gebed  
verhoorde.

Bemide Zuster en bloedverwanten, hebt dank voor  
uw genegenheid en jarenlange zorg ; bidt God opdat wel-  
haast mijn ziel, bevrijd van alle schuld, moge opvliegen  
tot Hem en Hem zien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. af.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 d. af.)

De vier akten,

(12 j. af.)