

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen

Bid voor † de ziel
van Mijnheer
OMER PIEYNS

echtgenoot van Mevrouw
LOUISE VANDENBERGHE

geboren te Nederbrakel. den 21 Januari 1876, en
aldaar godvruchtig overleden den 8 December 1934,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en
van de Confrerie der H. Barbara.

De achtbare overledene was een goede kristen een man met een levendig geloof. In de kristene gevoelens, die diep in zijn hart waren geworteld, putte hij den moed om zijne onverbiddelijke kwaal met volle onderwerping aan Gods Wil, tot het einde toe, te dragen.

Ten volle overtuigd dat het aardsche leven vol bitterheid is, richtte hij zijne oogen ten Hemel met de vaste hoop dat deze die op aarde beproefd worden hiernamaals de eeuwige belooning zullen ontvangen.

Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten; ons hart bloedt. Vol onderwerping en met kristene gelatenheid nochtans buigen wij het hoofd en zeggen: "Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel."

Gelukkig de mensch die het uur der dood steeds voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven.

Duurbare echtgenoot het valt mij hard u te moeten verlaten. Te zamen hebben wij lief en leed gedeeld en in deugd door 't leven gegaan. Heb dank voor de liefderijke zorgen mij gedurig bewezen. Wees niet ontroostbaar, de goede God slaat niet zonder zalven; stellen wij ons betrouwen in Hem.

Duurbare bloedverwanten en vrienden vaarwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.