

Onze Vader die in de hemelen zijt...Uw wil geschiede
op aarde als in den Hemel.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Theofiel PIEYNS

zoon van

EMIEL en **JUDITH PIEYNS**

*geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 15 Nov. 1899
en tengevolge van zijn kloekmoedig strijden, te Gent
in 't krijgshospitaal overleden
den 4 Mei 1920, versterkt door de HH. Sacramenten;
Hij was lid van de Jongelingscongregatie, van
den Wekelijkschen Kruisweg en van de Confrerie van
den H. Antonius.*

Theofiel mag als toonbeeld voorgesteld worden aan de jongelingen zijner jaren. Zoon van christene ouders, doordrongen van diepgevoeld geloof en deugden, beloofde hij veel voor de toekomst; hij muntte bijzonder uit door zijne godsvrucht tot Jezus van het heilig Sakrament, dikwijls zag men hem godvruchtig naderen tot de H. Communie, in dewelke hij de noodige gratiën putte voor den strijd van 't Vaderland en dien van 't eeuwig leven. Zulk leven, zulke dood. Overvallen door eene onverbiddelijke kwaal gaf hij aan allen die zijn lijdensbed naderden, 't voorbeeld van onderwerping aan God in zijne verschrikkelijke pijnen, totdat hij, uitgeput van krachten en voorzien van al de troostmiddelen der H. Kerk, zijne schoone ziel aan zijnen Schepper wedschonk.

Hij streed voor 's lands rechten en vol moed offerde hij zich voor dezes verlossing, overtuigd dat hij wel zijn plicht kweet voor God en Vaderland.

Beste ouders, broeders en zusters, weest niet ontroostbaar, de goede God loont den christen soldaat in 't eeuwig leven, bidt voor mij. Medebroeders der Congregatie, weest getrouw aan uw geloof.

Akte van geloof, hoop en liefde. (7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.