

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij geloofd  
al is hij ook gestorven, zal eeuwig leven. Ev. H. Joan.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mevrouw Maria-Eugenia PIEYNS**

echtgenoot van

**Mijnheer Pieter-Francies HOEBEKE**

geboren te Ste Maria-Oudenhove, den 18 Juni 1886 en  
er godvruchtig overleden, den 4 April 1939.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

.....

Zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want  
de dood is het einde van het lijden, de deur van het  
leven en de ingang tot eene volkomene rust.

Met volle onderwerping aan den wil des Heeren heeft  
zij verduelig de langdurige ziekte verdragen wel weten-  
de dat zij die met Christus in deze wereld lijden, in den  
Hemel met Hem zich zullen mogen verheugen.

Gelukkig was zij op haar sterfbed door hare christe-  
lijke overgeving aan den wil des Heeren en door de  
zalige vertroosting van den Heiligen Godsdienst.

Vaartwel duurzame echtgenoot, kinderen en familie,  
ik dank u en smEEK den Heer u honderdvoudig te  
vergelden om al de zorgen die gij mij binst mijne ziekte  
betoond hebt.

Leeft steeds als ware christenen, blijft mij indachtig in  
uwe gebeden, dan komt de tijd dat we weer samen, maar  
dan voor altijd zullen vereenigd zijn in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R.

I.

P.

---

Soetgem, drukk. De Beiaard, Haegeman-Cousy.