

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Bidt voor de Ziel

VAN

MARIEN PIEYNS

ECHTGENOOT VAN

COLETA D'HAENENS

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
geboren te Maria-Audenhove den 20 Mei 1831
en overleden te Nederbrakel den 13 October 1901.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij heeft met volle overgeving aan Gods wil de ellendige dagen en nachten zijner ziekte overgebracht overtuigd dat wij hier met Christus lijdende, wij met Hem zullen verheerlijkt worden in den Hemel.

Hij was een man vol van geloof, eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend en vijand van het kwaad. Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen doorgebracht.

Bemide Echtgenote, geef uw harte aan de droefheid niet over, maar stel uw betrouwen op God; Hij neemt immers de weduwe onder zijne machtige bescherming, behoud zijne vrees en volhardt er in

En gij mijne kinderen, gij weet hoe ik onder u heb geleefd, ik heb den Heer met alle ootmoedigheid gediend; altijd heb ik u het goede geleerd door woorden en voorbeeld... bemint elkander, onderhoudt de bevelen uwer moeder, weest haren steun en troost, en de God van vrede zal met u zijn.

Mijne vrienden, en gij medeleden van het Genootschap van den H. Franciscus, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R.

I.

P.