

2) Wees mijn lot indachtig, want zoo ook zal het uwe zijn : heden ik, morgen gij.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI PIEYNS

Echtgenoot van Mevrouw

RENILDE VAN DAELE

geboren te Everbeke,

den 3 Februari 1864 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 29 October 1920.

*Na de HH. Sacramenten der stervenaen ontvangen
te hebben.*



Stil en nederig heeft hij geleefd. Niet de wereld met zijne verleidende vermaken mocht zijn hart aantrekken, maar den Heer met allen eenvoud des harten dienen, was zijn grootste voldoening.

Mijn God, ik heb de taak volbracht die Gij mij hebt opgelegd ; ik heb degenen die Gij me gaaft in uwe vreeze opgevoed... Nu kom ik betrouwvol tot U... Ik vraag U dat zij ook eenmaal komen, waar ik nu ben. (H. Joan.)

Bemide Echtgenoot, stort uwe droefheid uit vóór God : zoo duurt onze trouw eeuwig voort want in den Hemel zien wij elkander weer.

Lieve Kinderen, eert uwe Moeder al de dagen van haar leven. Bemint elkander, dient God getrouw en leeft op zulke wijze, dat ge de dood niet vreezen moet, op welk oogenblik zij u ook overvalle. Toont mij bijzonder uwe blijvende liefde door gebeden en heilige Communiën.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel. W^e O. Van Nieuwenhove & H. Baguet.