

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw

# SIDONIA PIEYNS

Huisvrouw van Heer

**JOANNES-BAPTISTA BRAEKELEIR**

geboren te Ste-Maria-Audenhove,  
den 20 Maart 1850 en er godvruchtig  
overleden den 3 November 1918.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

*Zij was lid der Congregatie van de Christene  
Huismoeders en den Wekelijkschen Kruisweg.*

Eene brave huisvrouw, wie vindt haar? Hare waardij overtreft wat uit het verste verte komt. Het hart haars mans verlaat zich op haar... Zij doet hem goed en geen kwaad aan, geheel haar leven lang. Zij staat op als het nog nacht is, verzorgt haar huis van spijs, en hare dienstmaagden van voedsel. Zij gordt hare lenden met kracht, en sterkt hare armen. Zij geeft nauwkeurig acht op al wat omgaat in haar huis, en het brood der luiheid eet zij niet. Hare zonen staan op en roemen haar; haar man staat op en prijst haar. Vele vrouwen hebben schatten vergaard; maar gij, gij overtreft ze allen.

Boek der spreuken. XXXI.

Zooals Salomo de sterke vrouw van het H. Schrift beschrijft, zoo was deze brave huisvrouw, deze voorbeeldige moeder.

Bemide Echtgenoot, uw levend geloof zal u sterken in de beproeving; blijf uwen troost zoeken in de dagelijksche Communie. Lieve Kinderen, mijn roem en mijne kroon, eert vader al de dagen zijns levens, volgt zijne stichtenden voorbeelden na, en blijft vurige christenen. Tot wederziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 q. aflaat)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. O. Surdiacourt.