

Laaf de kleinen tot mij komen en verschoof ze  
niet, want aan hen behoort het rijk Gods.



TROOSTELIJK AANDENKEN  
VAN  
**ALEX EDGARD PILLET**

*zoontje van*

**GHISLAIN & MARIE BERT**

**lid van de H. Kindsheid,**

geboren te Ninove, op 28 oktober 1959 en aan de  
liefde van zijn ouders en familie ontrukkt op 13 januari  
1966 in de St. Michielskliniek te Etterbeek.

—:—  
Vaarwel dierbaar engeltje, vaarwel! ... Bloei als een  
roosken in het Hemels paradijs, geniet de vreugde  
welke God u bestemd heeft, en smeeke Hem dat Hij  
uw bedroefde ouders trooste en gelukkig make.

In Jezus-Christus is het leven.  
Uit Hem ontspringt de levensbron.  
Die aan het kruis de dood deed sneven,  
En door de dood ons 't leven won.

Met d'eng'len. lieve Moeder,  
Vlecht ik schone kransjes nu.  
Evenals hier d'eng'len dragen:  
Een voor Vader... een voor U.

.....  
*De engelenmis, gevolgd van de begrafenis. geschiedde  
in de parochiekerk van St. Martinus te St. Martens-Bo-  
degem op 17 januari om 8 uur.*

.....  
Druk. U. Demeulemeester - Vercruysse, Lennik