



Gedenk in uwe gebeden
de ziel van Zaliger

Hendrica Regina PINXTEREN

ECHTGENOTE VAN

Joannes Cornelus Mouws

geboren te Kl.-Zundert 12 Januari 1886,
en aldaar overleden 1 September 1954.

Gesterkt door de H. Sacramenten
der stervenden.

Haar leven was een aanhoudende daad van arbeid, en zorg, van eenvoud en geloof. Zij die bij haar waren, zullen haar prijzen en danken voor alles wat zij deed, voor de wereld verborngen, maar voor God en haar gezin van weldoende toewijding.

Maar de kwaal had haar ondermijnd, doch ze hield zich moedig voor haar gezin, tot zij na een hevige aanval bezweek, zo Gods Voorzienigheid beschikte.

Nu het besluit van die achterblijven : ze zullen Moeder trouw blijven, en haar zorgen zullen nu, van de hemel uit, hen dubbel helpen.

Beste man, draag uw verlatenheid in sterk geloof : een groot geluk blijft niet duren ; zorg goed voor het gezin.

Brave kinderen, ook gij allen die al zelf een gezin hebt, eert Vader in zijn offer en blijft eensgezind.

Genadige Zaligmaker, wil aan hare ziel uw goedheid tonen, opdat het haar altijd tot genade strekke dat zij op U vertrouwd heeft. Geef haar de eeuwige rust, en het eeuwige Licht ; dat zij ruste in vrede. Moeder van Altijdd. Bijstand bid voor haar.