

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. 100 dag, afl.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

FRANCIES PLAECHE

weduwnaar van Mevrouw

Eulalie Truyen

*geboren te St Maria-Audenhove den 18 December
1832, en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 17 Februari 1908.*

Versterkt door de H. H. Sacramenten.



Met verdueligheid en ware onderwerping aan den wil Gods heeft hij de kwellingen eener langdurige ziekte verdragen, doordrongen door dit heilig gepeis: de mensch moet door veel lijden het rijk der Hemelen ingaan.

Gelukkig de man die den raad der boozen niet gevolgd heeft, die den weg der zondaren niet heeft betreden en de vergaderingen der goddelooze niet heeft bijgewoond, maar wiens wil aan den wil des Heeren is onderworpen.

Lieve Kinderen, ik verlaat u, vergeet mij niet in uwe gebeden, bemint elkander, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit de dood hoeft te vreezen, wanneer zij u ook overkome.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
300 d.afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel