

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

DÉSIRÉ PLAËKE

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel den 12 Juni 1877, en
aldaar godvruchtig overleden den 2 Januari 1936,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Hij was een eenvoudig rechtzinnig en godvreezend man zich verwijderend van het kwaad. Als goede echtgenoot en vader beminde hij zijn huisgezin, was voorzichtig in zijne woorden. Sterk verkleefd aan den godsdienst vervulde hij zijne plichten jegens God, leerde God vreezen de zonde vluchten, God beminnen en dienen.

Met kristelijken moed, met eene ware onderwerping en gelatenheid heeft hij zijne onmeedoogende kwaal verdragen. De kelk van bitterheid die God hem had overgezonden heeft hij tot den bodem toe geledigd, wel overtuigd van deze waarheid: "Die met Jezus lijden zullen zich met Hem verheugen."

Duurbare Echtgenoot, is uwe droefheid groot, oneindig grooter is het loon waarmede God uwe onderwerping zal vergelden, heb betrouwen op den Heer.

Beminde Zoon ik laat u in de vrees des Heeren. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der christelijke liefde. Gij allen die mij duurzaam zijt weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.