

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Renilde PLAECHE

geboren te Nederbrakel,

den 20 Maart 1870 en er godvruchtig overleden,

den 8 November 1942, versterkt

door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid en de eeuwige rust boven een aanhoudende kwijning. Eccl. 3017.

Heer, al wie U dient is zeker, dat, indien hij beproefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond worden; indien hij in verdrukking is geweest, zal hij verlost worden; is hij gestraft geworden, hij zal barmhertigheid verwerven, want gij verheugt u niet in onze verdrukkingen; maar na het onweder geeft Gij stilte, na tranen en zuchten, overlaadt Gij ons met vreugde. Tobias 3, 21.22.

Er is geen gelijkenis te maken tusschen het lijden van dit leven en de glorie die eens in ons zal veropenbaard worden.

Zij werd door iedereen zeer geacht omdat eene groote vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak van haar eenig kwaad. Judith VIII, 8.

Bemide Broeders en bloedverwanten, hebt dank voor uwe blijvende genegenheid en geduldige zorgen, blijven wij vereenigd in het gebed en onze scheiding zal niet duurzaam zijn, maar eens in eeuwige vreugde veranderen.

Wij aanbid'en U, Christus en loven U; omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 3 jaar afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel