

Bitt're tranen vloeien, diepe klachten
Stijgen. Naar den vrede hoe wij trachten !
Troostend toch en heilig d'heldendood
Voor ons Vaderland in naren nood.



Zalig en roemrijk aandenken

van Mijnheer

PIETER-JOSEPH PLAETE

SOLDAAT BIJ HET 2^e JAGERS TE VOET

geboren te Nederbrakel den 28 October 1883,
gestorven voor 't Vaderland te Kales,
den 2 Februari 1915.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius, der Katholieke Jonge Wacht en Be-
stuurlid der Franschmansgilde « Broedermin. »

Rechtschapen jongen, edel hart, schoone ziel,
na uwen eerlijken dood dwingt gij ons nog meer
liefde en bewondering af. Alhoewel ellendig en
ziek, toch zou de plicht en de Vaderlandsliede u
niet beschamen. Gij toogt ten strijde, moedig en
fier. — Verre zij van mij dat ik mijn leven zou
sparen binst geheel den tijd der verdrukking.

1 Mach. 13-3.

De soldaat die sterft voor zijne broeders te
redden, hun huiselijken haard en de altaren van
het vaderland te beschermen, beoefent dien on-
vergelijkelijken vorm van naastenliefde, en de
dood met christelijke gevoelens aanvaard, verze-
kert hem de zaligheid zijner ziel. Kard. Mercier.

Lieve Moeder, Broeder en Zusters, ik begrijp
uwe droefheid, want diep is de genegenheid die
gij mij toedraagt. Maar troost u ; ik stert, slacht-
offer mijner liefde voor eene edele, heilige zaak.
Noot kon ik eenen schooner dood uitdenken.
Hierboven ben ik in het rijk van den eeuwigen
vrede en bid voor u allen. Troost u en tot weder-
ziens, tot weldra.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geraardsbergen.