

Het getal onzer dagen is in 's Heeren handen. Hij plukt de vruchten die Hem behagen in alle jaargetijden.
H. FRANC.

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van mevrouw

LOUISA PLAETENS

echtgenoot van mijnheer

PETRUS PIETERS

geboren te Lessen den 16 Juni 1864
en na eene kortstondige ziekte overleden te
Nederbrakel den 29 September 1904.
Voorzien van de H. H. Sacramenten
der Stervenden.



Haar leven was als eene bloem der velden te vroeg geplukt. De zeissen der dood heeft haar weggemaakt in vollen levensloop.

Haar oprecht en toegevend gemoed, hare goede inborst strekten waarlijk tot voorbeeld. Daarom was zij geacht en bemind van eenieder en wordt haar afsterven diep betreurd. ECCL. VI.

Het is zoet te sterven na zijn leven lang wel gedaan te hebben, want Gods oordeel is rechtvaardig.

Vaartwel lieve echtgenoot, brave kinderen, beminde ouders, broeders en zusters, ik sterf... maar mijne liefde tot u sterft niet, ik zal u beminnen in den Hemel zooals ik u lief had op de aarde.

Vergeet mij niet!

Minnelijk hart van Maria wees mijne zaligheid

R. I. P.

300 dag. afl.

Drukk. Victor De Ruyver, Nederbrakel.