

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PHILIP PLAETENS**

weduwnaar van Mevrouw

**Philomena Van Nieuwenhove**

geboren te Everbeke, (St. Joseph),  
den 9 Juli 1837 en overleden te Nederbrakel,  
den 12 Maart 1917.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Het is goed wel te leven, maar nog veel beter wel  
te sterven. P. Bl.

Onbevreesd zag hij zijn einde naderen, in zijne  
hoop en betrouwen op God vond hij onderwerping  
aan den heiligen wil van God, en aanzag hij de  
dood als de overgang tot het eeuwig leven.

Zijne minzame vriendelijke handelwijze maakten  
hem beminnelijk en verwierven hem vele vrienden.  
H. Bonav.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van  
hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd  
hebben. H. Hieron.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen vaartwel, troost  
u, want hetgeen den Heer heeft liefd is geschied.  
Keert uwe bedroefde oogen ten hemel; daar zal ik  
u wachten, daar zal ik voor u bidden. Weest mij ook  
allen gedachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
*(7 jaren en 7 quadr. afl.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.