

Het is een zalig en voordeelig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden en schulden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR PLAETENS

echtgenoot van Mevrouw

CLÉMENTINE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Everbeke,
den 30 Mei 1868 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 29 Juli 1923,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Het lijden heeft ook dezen man op den waren weg gebracht, dien wij als pelgrims naar de eeuwigheid, van jongs af, te bewandelen hebben. Zijn lot heeft hij met onderwerping aan Gods wil aanvaard als een bed van boetvaardigheid: en hij heeft op het einde zijns levens zijne familie gesticht door zijne groote verdujdigheid en zijn betrouwen op Gods barmhertigheid.

Eene zekere godsvrucht voor onze Lieve Vrouw was hem altijd bijgebleven.

Vaarwel, beminde Echtgenoote, heb dank voor uwe goede zorgen. En gij, mijne dierbare Kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven en vergeet uwen vader niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. a.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

RUST IN PEIS.

Vandendriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel