

Waarom toch moest de bittere dood ons zoo wreed en onverwacht van elkander scheiden? Omdat Gij, o Heer, volgens uwen heiligen wil gehandeld hebt.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

### MARIA-ANTONIA PLAS

geboren te Dilbeek, den 12 Mei 1904,  
en godvruchtig overleden te Ukkel, den 5 Juli 1924,  
voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hebben plaats gehad te Dilbeek, op Woensdag 9 Juli 1924, om 10 u. De vigiliën om 9 1/2 ure.

Onze levensdagen op de aarde zijn als eene schaduwe, en wij verblijven er maar een oogenblik.  
Parab. XIX, 15.

Zij was waarlijk goed en zachtmoedig, eenvoudig en aangenaam in haar gespreken. Zij was bemind van God en van de menschen en haar aandenken is in zegening.  
Mach. XV-12. Eccl. XLV-1.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters! hard is de beproeving die de rechtveerdige God u overzendt, maar verliest daarom den moed niet, zoekt troost in het gebed, en gedenkt dat ik reeds het hemelsch geluk smaak, hetgeen ook het doel van ons leven moet zijn. Vaartwel! tot in het eeuwig leven....

*Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde!* 300 d. afl.

*Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.*  
300 dagen afluat.

R. I. P.

Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek.