

Vader, vergeef ons, onze schulden, gelijk ook wij  
vergeven aan onze schuldenaren.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
KAMIEL PLASSCHAERT

geboren te St-Goriks-Oudenhove  
de 15 november 1875  
en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke  
de 21 februari 1959  
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten

---

«Omdat gij in gewone zaken getrouw bevonden zijt,  
treed binnen in het rijk van uw Schepper».

In alle eenvoud heeft Kamiel, een groot deel van  
zijn leven in dienstbaarheid doorgebracht, de hem toe-  
vertrouwde taak behartigd en zijn Geloof bewaard.

Hij verzorgde zijn dagelijks gebed en naderde re-  
gelmatig tot de Biecht en de H. Kommunie. Zo gaf  
hij meteen het goede voorbeeld aan zijn omgeving.

Op zijn laatste levensdagen uitte hij de wens : te  
sterven om bij God te zijn.

Gij allen die mij bemind hebt en aan wie ik wat  
goeds mocht doen, vraag ik nu nog voor mij te willen  
bidden De Goede Meester zal het U vergelden.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij.

R. I. P.

---

St-Maria-Horebeke druk. De Glippels