

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PIUS PLASSCHAERT

echtgenoot van

Marcellina Hertegonne

geboren te Strijpen den 2 Februari 1842 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Godveerdegem, den 30 Mei 1927, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

Voorzitter der Kerkfabriek, Lid van het genootschap van den Zoeten Naam, van den H. Franciscus Xaverius en van den wekelijkschen Kruisweg

Van jongs af heeft hij den rechten weg bewandeld In al zijne wegen was hij den Heer indachtig, en de Heer heeft al zijne voetstappen geleid. Hij was een man vol van geloof, eenvoudig en rechtvaardig, God vrezende en afwijkend van het kwaad. Job. 1.

Bemind van God en van de menschen zal zijn aandenken in zegen zijn. Eccl. XLV, 1.

Hij was de vrome Kristen waarvan het H. Evangelie spreekt: liefderijk voor den evenmensch, onberispelijk in zijn gedrag, rechtvaardig in zijn handel, zorgvuldig in t kwijten zijner plichten van huisvader en echtgenoot.

Hij klaagde over zijn lijden niet: gelijk de H. Andreas, zegde hij: Gegroet beminnelijk Kruis, ontvang mij in uwe armen en vereenig mij met mijnen Goddelijken Meester die mij door U heeft vrijgekocht

Vaartwel, geliefde Echtgenoot, beminde Kinderen Familie en Vrienden, ik ben aan uwe oogen ontrokken maar niet aan de liefde van uw hart Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en van de vertroosting welke ik in uw midden genoten heb. H. Aug. Bedwingt uwe droefheid, ik zal u wederzien, uw hert zal zich verblijden (H Joan.) Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken. Draagt op uwe moeder over de liefde die gij mij had toegekend. Volhardt in het goede tot den jongsten uwer dagen, dan zullen uwe laatste oogenblikken gelukkig zijn, en uwe hoop zal niet bedrogen wezen.

.....
Sottegem, dr Haegeman-Cousy.