

Wederom is het geschied zooals het den Heer heeft behaagd, Zijn Heilige Naam zij gezegend!



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer VICTOR PLASSCHAERT

weduwnaar van

Mevrouw Sylvie VAN DER MASSEN

geboren te Godveerdegem, den 8 Februari 1875 en
aldaar godvruchtig overleden, den 10 Februari 1942,
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De heiligheid ligt niet in het buitengewone, maar in het heël gewone, in de trouwe vervulling van zijn plicht.

Kalm en zacht is hij heengegaan met die bovenna-
tuurlijke gerustheid die de kostbaarste genade is voor
dezen die heengaan tot God, en de zoetste vertroosting
voor hen die op aarde blijven.

Zware beproevingen vielen hem ten deel. Hij heeft ze
in stilte ten koste van harden strijd, met gelatenheid
aanvaard.

Zijn opgeruimde inborst, zijn minzame handelwijze
hadden hem de genegenheid en den eerbied verwor-
ven van allen die hem kenden.

Duurbare kinderen, pas enkele maanden is het gele-
den dat moeder ten grave werd gedragen, op het
oogenblik dat gij en ik haar zorgen en haar genegen-
heid zoozeer noodig hadden. Edelmoedig hebben wij
dat offer gebracht. Nu vraagt God van u een tweede
offer. Hoe ledig wordt het huis waar vader en moeder
verdwijnen! Ook deze beproeving zult gij christelijk
aanvaarden en dragen. Ik stert gerust in de volle zeker-
heid dat gij altijd dankbaar de lessen en voorbeelden
uwer ouders zult volgen. Ik dank u en zegen u om de
liefdevolle teedere zorgen waarmede gij mij in mijn
ziekte dag en nacht hebt omringd. Blijft nu uwe ouders
steeds indachtig in uwe gebeden.

Duurbare broeders, zusters en familieleden vaartwel,
en bidt veel voor mij.