

Geloofd zij Jezus-Christus !

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus PODEVIN

zoon van wijlen

Frederick en Barbara HERREGODS

geboren te Delftinge, den 9 Januari 1858 en aldaar
godvruchtig overleden, den 6 September 1942.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Mijn dagen zijn als rook verdwenen, krankheden die ten grave leiden, hebben mij eensklaps ingesloten : ik werd onverwachts in de strikken der dood gevangen, maar ik heb den Heer aangeroepen en Gij hebt mij uit de beproeving getrokken, mijn God ; daarom zal ik U in de eeuwigheid loven en danken. Psalmen.

Hij heeft den Heer gediend in al de oprechtheid van zijn christelijk gemoed. Veel heeft hij gewerkt voor het dagelijksch brood. Van hem zal eenieder zeggen : Hij was een werkzaam, rechtzinnig en christelijk man.

Sedert zijne ziekte hem had aangetast, zag hij stilaan zijn einde naderen, en kon zich op voorbeeldige wijze voorbereiden tot de groote reis naar de eeuwigheid.

Dierbare broeders, zuster en familieleden, bedenkt mij in uwe gebeden opdat ik Gods barmhartigheid spoedig moge ondervinden en wij eenmaal elkander allen bij den Vader in den Hemel mogen terug vinden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. A. Dammekens, Koster, Hemelveerdegem.