

Het is zeker dat gij zult sterven, maar het is onzeker hoe, wanneer en waar gij zult sterven. En vermits de dood u overal verwacht, wilt gij waarlijk met wijsheid handelen, gij zult zelf de dood overal verwachten. H. August.

†  
ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**ALOIS POELAERT,**

echtgenoot van Mevrouw

**AUGUSTINE MERCKAERT,**

geboren te Moerbeke den 7 Juni 1869 en aldaar  
schielijk overleden den 14 December 1922.

— — — — —  
Hij, die den Heer vreest, heeft een vast betrouwen, en men zal reden hebben om te hopen.

Want indien de rechtvaardige door den dood verrast wordt, hij zal in ruste zijn.

Sap. IV.

De dood heeft hem uit de woeste zee in veilige haven, binnen geleid, en voortaan is hij vrij van de ellenden van een vergankelijk leven en ontrukkt aan de banden van een lijdend lichaam.

Beminde echtgenoote, broeders, zusters en familie, ik sterf, maar ik smEEK u, blijf mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria. wees mijne toevlucht

300 dagen aflaat.

Mijn Jezus bermhertigheid

100 dag. afl.

R. I. P.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen B. 4302