



Bid voor de ziel van zaliger

**Anne-Catherine-Rosalie POELMANS**

echtgenoot van

**GERARD COENEN**

geboren te Jeuk, den 5 October 1853 en aldaar godvruchtig overleden den 20 Juli 1929, versterkt door de laatste heilige Sacramenten.

---

De hooge ouderdom, een eerekroon gewonnen op den weg der gerechtigheid wordt slechts door den Almachtige voorbehouden aan hen, die zulks waardig zijn.

De duurzame overledene was een oprecht liefderijke moeder, een eenvoudige en godvreezende vrouw. Huiselijke deugden en moederlijke plichten heeft ze op gansch haar levensbaan in den vollen zin des woords toegepast.

Zij werdt door allen bemind, ook wordt zij diep betreurd.

Heer uw H. wil geschiede. Wij geven haar zonder klagen, met onderwerping, doch met een gewond hart.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hoe hard deze scheiding zijn moge, weest getroost, in den hemel zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde heb lief gehad. Eenmaal vindet u elkaar weer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

---

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben te Jeuk, woensdag, 24 Juli, te 9 uur (z. u).

---

DRUKK. DE HOPRÉ, ST-TRUIDEN.