

Geloofd zij Jesus-Christus !
Bid voor † de ziele rust
van zaliger

SOPHIE POLLAERT.

dochter van

Joseph & Catherine MÉNARD,

Lid der Congregatie van O. L. V. sedert 53 jaren

geboren te Everbeke, den 18 Augustus 1849

en aldaar overleden den 23 December 1927.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was eene goede, zachtmoedige en deugdzame vrouw, recit in haren handel, onderworpen en verduelig te midden harer smarten, daarom ook was zij van iedereen geacht en bemind, en hare gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die haar gekend hebben.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen doorgebracht. Met geduld en zonder klagen zag zij het einde haars levens te gemoet met deze bovennatuurlijke overgiving die de kostelijkste gratie der stervendenden en de zoetste verstroosting der levenden zijn. Dit is haren roem de getuigenis van haar geweten dat zij in de eenvoudigheid des harten en in de oprechtheid tot God in deze wereld gewandeld heeft.

Duurbare familieden een laatste vaarwel en tot in de eeuwigheid bij God.

Jesus Maria, Jozef sta mij bij. -300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt