

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Matth. V. 9.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# MARIEN POLLET

weduwnaar van Mevrouw

## CATHARINA VAN DER LINDEN

geboren te St. Blasius-Boucle, den 1 April 1844 en overleden te Elst, den 18 October 1926.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*

HIJ WASLID DER CONFRERIE VAN HET H. HART.

Hij was een goede en zachtmoedige mensch, eerbaar van gelaat, beleefd van zeden, vriendelijk in zijne aanspraak en van jongs af in de deugd opgevoed. (2 Mach. V-12.)

Wie den Heer vreest, dien zal het welgaan in zijn uiterste, en hij zal gezegend worden ten dage van zijn afsterven. (Eccl. I-13.)

Zijne krachten namen af, en hij stierf in een gelukkigen ouderdom. Een eerekroon is de ouderdom, die op den weg der gerechtigheid gevonden wordt. (Gen. Spr.)

Vaartwel, dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten; toont mij uwe liefde door uwe gebeden. Blijft trouwe onderdanen van de H. Kerk, blijft elkander beminnen, opdat wij malkaar welhaast wederzien in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j, en 7 quadr. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op J.

(300 daer, afl.)

R I P.