

De ouderdom is een eerekroon, als hij gevonden
wordt op den weg der gerechtigheid. Spr. XVI-31

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES PONTIAU

geboren te Segelsem den 10 Juni 1843
en aldaar godvruchtig overleden den 14 Augustus
1934, versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Hij heeft in vrede geleefd en is in vrede gestorven. Daarom zal de Heer hem vergelden naar zijne verdiensten.

Hij was een goed en rechtzinnig man, zachtmoedig en zedig in zijn handel, en van jongs af in de deugd geoeffend. Gansch onderworpen aan Gods H. Wil, zag hij met een gerust gemoed de dood naderen; want zoet is het stervensuur als de herinnering aan een goed leven het hart vervult met een onbegrensd vertrouwen en onuitsprekelijke vertroosting.

H. Alf. - H. Bern.

De Heer bewaart de eeuwige zaligheid als een schat voor de menschen die recht van harte zijn en Hij beschermt dezen die in eenvoudigheid handelen.

Ik heb de Heer met groot verlangen verwacht, en Hij heeft op mij acht genomen; Hij heeft mijne gebeden verhoord en mij uit dit tranendal verlost.

Prov. I. 7

Duurbare Zuster, Broeder, Bloedverwanten en Vrienden, heb dank voor uwe genegenheid; ik verlaat deze aarde voor den schoonen Hemel; daar wil ik u vergelden al het goede dat gij mij gedaan hebt.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! (100 afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel