

Kom, Bruid van Jezus-Christus, ontvang de kroon die de Heer U heeft bereid.

\*\*\*\*

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Eerwaarde Zuster Everarda

in de wereld

SIDONIA POPPE

Geboren te Melsele den 24 Maart 1864

in 't Klooster getreden te Oprakel den 20 October 1885

gekleed den 26 Januari 1886

geprofest den 17 Februari 1887

JUBILARIS

godvruchtig in den Heer ontslapen in 't klooster te Elst,  
den 22 November 1940, voorzien van de HH. Sacramenten.

\*\*\*\*\*

Meer dan vijftig jaren lang heeft deze voorbeeldige kloosterzuster talloze kinderen onderwezen in de waarheid van 't geloof, aangezet tot het oefenen der deugden, den eenigen weg naar den hemel getoond, gansch haar leven toegewijd om ze te vormen tot een echt kristelijk leven.

Voor hare medezusters was zij een voorbeeld van stiptheid aan den heiligen regel, van rustelooze volharding in 't werk, van diepe godvruchtigheid in overweging en gebed.

Zij heeft beschouwd en nagevolgd de schoone voorbeelden der heilige kloosterlingen zoodat zij volhardde in de ware ootmoedigheid, leefde in de eenvoudige gehoorzaamheid en wandelde in de liefde en in de verdueligheid, daarom beoogde zij de volmaaktheid en verwierf groote genaden bij God.

Imit. XVIII 1. 4.

Zij sterven geen onvoorziene dood die het gedacht der dood altijd voor den geest hebben.

H. Ansel.

Bemide Bloedverwanten, geliefde Medezusters, beweent mijn afsterven niet, maar gedenkt mijner in uwe gebeden en HH. Communieën, in den hemel zal ik niemand van U allen vergeten.

Zoet Hert van Maria, voer uw kind ten hemel.

---

*Druk. Van Nedervelde. Elst*