



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

HERMINE PORREWYCK

Weduwe van Mijnheer

RICHARD MARTENS

geboren te Paricke den 23 Februari 1872, en aldaar
godvruchtig overleden den 4 Juni 1942,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het genootschap der H. Barbara.

Hoe gelukkig is de mensch, die de dood langzamerhand en van verre ziet naderen. Alzoo kan hij zich bereiden om als ware christen te sterven.

De schoonheid van haar karakter en de edele gevoelens harer ziel verwierven haar de algemeene achting. De Heer had ons haar gegeven voor ons geluk, nu eischt Gij haar weder; wij geven haar zonder morren, maar met het hart vol droefheid. Wij buigen het hoofd en vol eerbied zeggen wij: « dat Uw wil geschiede, o mijn God »!

Haar diepe godsvrucht tot Maria was haar troost en sterkte gedurende de moeilijke omstandigheden van haar leven.

Voor een ware christene is het reeds hier op aarde eene belooning, het Hemelrijk te mogen binnen treden op den schoonen feestdag van het H. Sacrament.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefde en zorgen. Bemint elkander en blijft vereenigd. Bijzonderlijk vergeet nooit de zalige lessen en vermaningen die ik u dagelijks gegeven heb, opdat u deftige en ware christenen zoudet blijven. Blijft ware vereerders van Jezus goddelijk Hart.

Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad.

De vier akten a. u. b.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.