

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL PORREZ

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL VAN DAMME

geboren te Ste Maria-Oudenhove, den 29 November 1903 en er godvruchtig overleden, den 19 April 1938, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Niets is duurzaam op deze wereld, het aardsch geluk verdwijnt op het oogenblik dal men denkt ervan te mogen genieten. *H. Greg.*

Deze goede en betreurde overledene, zoo vroeg aan de liefde der zijnen ontrukkt, was de troost en de steun van zijne echtgenoot, zorgend en arbeidend voor vrouw en kind heeft hij met kloeken moed en onbegrensde liefde voor hen gewerkt, zoolang zijne krachten het toelieten.

Bemide echtgenoot, zwaar is het kruis dat de Heer u op de schouders legt. Doch aanvaard het met christene onderwerping en de Heer zal uw sterkte zijn. Heb dank voor uwe goede zorgen. Draag zorg voor ons kindje, zijn eerste gebed weze voor vader.

Duurbare moeder, broeders, zusters en bloedverwanten, vaarkwel, vergeet mij niet in uwe gebeden. Gij allen, mijne vrienden, weest mij indachtig met veel voor mij te bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 d. afl.)

Druk. Uitg. Leo Jooris Ste. Maria-Oudenhove